

6 Şubat

Unutmuyor, Bu Yıkımın Sorumlularını Affetmiyoruz!

Büyük bir yıkıma ve çok sayıda yurttaşın hayatını yitirmesine sebep olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir sene geçti. Geride kalan bu bir yılda depremin yaralarının sarılması bir yana, deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların temel ihtiyaçları için dahi yaşam mücadelesi vermeye devam ediyorlar.

Bugün deprem bölgesinde, üzerinden geçen 1 yıla rağmen barınma, beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişimde zorluklar yaşanmaya devam etmekte, çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozuklukları çekmekte, yurttaşlar sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle düzenin farklı köşelerinden siyasetçiler gözlerini yeniden deprem bölgesine çevirmiş durumda. Görünürde farklı tarafları temsil eden bu farklı partilerin adaylarına dikkatli baktığımızda ise birbirlerinden o kadar da farklı olmadıklarını görüyoruz. Öyle ki, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da adeta aba altından sopa gösterdiği aday tanıtım toplantısında, lafı "bizi seçmezseniz hizmet gelmez" demeye getirirken, tam karşısında olduğunu iddia eden CHP ise, geri çekilmesinin söz konusu olmadığını duyurduğu, bir önceki dönemin belediye başkanı, depremde Hatay'da yaşanan yıkımın baş sorumlularından Lütfü Savaş'ı aday gösterirken, bir yandan da "bize oy vermeyenler başlarına gelen felaketi hak ediyor" tutumunu benimsedi.

Ne Hatay halkı ne de depremden etkilenen diğer yurttaşlar bu muameleyi hak ediyorlar!

Depremlerin ardından halk hem ülkenin hemen her yerinde hem de Almanya gibi gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde büyük bir dayanışma göstermişti. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından emekçiler kazançlarından artırarak gönderdikleri bağışlar ile dayanışmanın en güzel örneklerinden

birini sergilemiş, deprem bölgesinde koşulların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Almanya'da da geniş çaplı bağış ve yardım kampanyaları düzenlenmiş, ancak burada toplanan yardımlar konsolosluklar aracılığıyla bir şova dönüştürülerek, AFAD ve Kızılay gibi şaibelerle dolu kurumlara yönlendirilmişti. Toplanan bağışların nerelere gittiği sorusu cevaplanmadan dururken, bu sorulara yenileri eklendi: Kolonları kesen, malzemeden çalan müteahhitlerin, kaçak binalara ruhsat veren yetkililerin nerelere kaçtıkları biliniyor mu? Bunlardan kaçına "firari" denilerek yurtdışında ellerini kollarını sallaya sallaya özgürce dolaşmalarına göz yumuluyor? Depremde zarar görüp Almanya'ya göç eden ailelerin akıbeti nedir?

Geçmişte hırsız müteahhitlerin, rüşvet alan bürokratların, imar affı çıkartan siyasetçilerin işledikleri suçlar cezasız kalabilmiş, yasal boşluklar kullanılarak davalar düşürülmüş, yaptıkları evler kağıt gibi yıkılan müteahhitlerin Cumhurbaşkanı danışmanlığına kadar yükselebildiği bile görülmüştü. Bütün bunların bir bakiyesi olarak depremin bir felakete dönüşmesinin sorumlularından düzenin sormaya cesaret edemediği hesabı TKP soracak. TKP Almanya örgütü olarak bizler de bu soruların unutturulmasına izin vermeyeceğizi ve bunların takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz!

Unutmuyoruz, Affetmiyoruz!

6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın müteahhitler ve siyasi sorumlularının ensesindeyiz, tüm dostlarımızı yaşanan kayıpların hesabını birlikte sormaya çağırıyoruz.

**Türkiye Komünist Partisi
Almanya Örgütü
6 Şubat 2024**



6 Şubat

Unutmuyor, Bu Yıkımın Sorumlularını Affetmiyoruz!

Büyük bir yıkıma ve çok sayıda yurttaşın hayatını yitirmesine sebep olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir sene geçti. Geride kalan bu bir yılda depremin yaralarının sarılması bir yana, deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların temel ihtiyaçları için dahi yaşam mücadelesi vermeye devam ediyorlar.

Bugün deprem bölgesinde, üzerinden geçen 1 yıla rağmen barınma, beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişimde zorluklar yaşanmaya devam etmekte, çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozuklukları çekmekte, yurttaşlar sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle düzenin farklı köşelerinden siyasetçiler gözlerini yeniden deprem bölgesine çevirmiş durumda. Görünürde farklı tarafları temsil eden bu farklı partilerin adaylarına dikkatli baktığımızda ise birbirlerinden o kadar da farklı olmadıklarını görüyoruz. Öyle ki, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da adeta aba altından sopa gösterdiği aday tanıtım toplantısında, lafı "bizi seçmezseniz hizmet gelmez" demeye getirirken, tam karşısında olduğunu iddia eden CHP ise, geri çekilmesinin söz konusu olmadığını duyurduğu, bir önceki dönemin belediye başkanı, depremde Hatay'da yaşanan yıkımın baş sorumlularından Lütfü Savaş'ı aday gösterirken, bir yandan da "bize oy vermeyenler başlarına gelen felaketi hak ediyor" tutumunu benimsedi.

Ne Hatay halkı ne de depremden etkilenen diğer yurttaşlar bu muameleyi hak ediyorlar!

Depremlerin ardından halk hem ülkenin hemen her yerinde hem de Almanya gibi gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde büyük bir dayanışma göstermişti. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından emekçiler kazançlarından artırarak gönderdikleri bağışlar ile dayanışmanın en güzel örneklerinden

birini sergilemiş, deprem bölgesinde koşulların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Almanya'da da geniş çaplı bağış ve yardım kampanyaları düzenlenmiş, ancak burada toplanan yardımlar konsolosluklar aracılığıyla bir şova dönüştürülerek, AFAD ve Kızılay gibi şaibelerle dolu kurumlara yönlendirilmişti. Toplanan bağışların nerelere gittiği sorusu cevaplanmadan dururken, bu sorulara yenileri eklendi: Kolonları kesen, malzemeden çalan müteahhitlerin, kaçak binalara ruhsat veren yetkililerin nerelere kaçtıkları biliniyor mu? Bunlardan kaçına "firari" denilerek yurtdışında ellerini kollarını sallaya sallaya özgürce dolaşmalarına göz yumuluyor? Depremde zarar görüp Almanya'ya göç eden ailelerin akıbeti nedir?

Geçmişte hırsız müteahhitlerin, rüşvet alan bürokratların, imar affı çıkartan siyasetçilerin işledikleri suçlar cezasız kalabilmiş, yasal boşluklar kullanılarak davalar düşürülmüş, yaptıkları evler kağıt gibi yıkılan müteahhitlerin Cumhurbaşkanı danışmanlığına kadar yükselebildiği bile görülmüştü. Bütün bunların bir bakiyesi olarak depremin bir felakete dönüşmesinin sorumlularından düzenin sormaya cesaret edemediği hesabı TKP soracak. TKP Almanya örgütü olarak bizler de bu soruların unutturulmasına izin vermeyeceğimizi ve bunların takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz!

Unutmuyoruz, Affetmiyoruz!

6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın müteahhitler ve siyasi sorumlularının ensesindeyiz, tüm dostlarımızı yaşanan kayıpların hesabını birlikte sormaya çağırıyoruz.

**Türkiye Komünist Partisi
Almanya Örgütü
6 Şubat 2024**

